

De 12^{de} Man 10



EVAGPOSDUOHNI INHOUDSOPGAVE



De 12^{de} man 10: Oktober 2012

- 1 Voorkant
- 2 Inhoud
- 3 Column Jacco
- 4 Column Maarten
- 5 Van Bronckhorst, Superhero
- 7 El Clásico, Rat Verlegh Stadion
- 10 Robbin Ruiters, kwaliteitskeeper
- 11 Spelersbattle: Oscar vs Neymar
- 13 Poster Deulofeu
- 14: Football Funnies
- 15: De Stelling van de linkspoot
- 18: Stadionspeurtocht Camp Nou
- 19: Guardiola II
- 23: Jacco's Eredivisie
- 24: Quiz

*Bronvermelding
Google Pictures
Penya Barcelona
Zimbio Pictures
Microsoft Word*



De Bruijnstraat 33
3438 AD Nieuwegein
030 6052880
06 126 143 49
frans@kofflardresultantsbv.nl



Van der Aa & Koers Advocaten



COLUMN JACCO



Wat houd ik toch van voetbal! Ik kan genieten, op een zonnige zondag om half 3. Vooral van de Premier League. Het is toch geweldig hoe die gozers voetballen, en daarom begrijp ik Vlaar, El Ahmadi, of iemand die bijna iedereen al was vergeten, Ronnie Stam zo goed. Gewoon zo erg graag naar die Engelse competitie willen, want iedereen kan daar een wedstrijd winnen. Neem nou QPR, dit seizoen hebben de Londenaren wat spelertjes transfervrij binnen kunnen halen, maar vorig was het een bij elkaar geraapt zootje! Toch wonnen ze van allebei de clubs uit Manchester. Het einde van vorig jaar, was bloedstollend! Eerst leek City de titel bijna binnen te hebben, maar de fantastische tacticus, Petr Crouch, strooide roet in het feestmaal van City. Nu leek United de buit binnen te halen, maar die werden met 2-1 door QPR verslagen. En toen, wisten toch weer de Citizens de buit binnen te halen, maar met de grootste moeite wonnen ze thuis met 3-2, door 2 goals in de extra tijd te scoren!

“Onze vriend Lineker zou elke week weer dubbel liggen van Timothy”
Maar dan erger ik me wel verschrikkelijk aan Timothy Derijck, die dan zegt dat hij in de Premier League wilt spelen, maar Timothy is een speler van pure middelmaat in de Eredivisie en als die gozer dan in de Premier League komt, is het week in week uit weer lachen geblazen. Onze vriend Lineker zou elke week weer dubbel liggen van Timothy. Omdat ik wel Sport 1, maar geen Eredivisie Live heb, sluit ik mijn voetbalweekend meestal af met Studio Sport op 3, maar het is zo ontzettend jammer om van United – Spurs, naar een samenvatting van Willem II – VVV te kijken. Maarja, ik heb over elk weekend niks te klagen. Ze verdoen mijn tijd gelukkig

COLUMN MAARTEN

Ik haat Tito Vilanova. Hij is de hoofdtrainer van onze eigen FCB, en wordt dit jaar zeer beproefd. Hij heeft misschien wel de meest ondankbare taak van de wereld, namelijk Josep Guardiola uit Santpedor opvolgen. Josep Guardiola í Sala. Zo luidt zijn volledige naam. Verder in dit Magazine zal je deel II lezen van mijn carrière-overzicht van El Pep. 27 April 2012. Toen kondigde de grootse Pep Guardiola zijn afscheid aan bij FCB. Het was een zwaar afscheid voor de spelers, want iedereen was persoonlijke vrienden geworden met de Catalaan, en bij sommigen dropen de emoties van het gezicht. Pep vertrok na vier jaar, wegens oververmoeidheid. 14 prijzen haalde hij binnen. De nieuwe trainer was Tito Vilanova, al jarenlang de beste vriend van Pep en ook assistent. Maar ik mag Tito niet. Ik ben nog steeds mijn Pepje gewend, daar, met zijn kalme, begripvolle kale hoofdje langs de zijlijn, nadenkend over weer een tactisch wonderidee. Tito, is in mijn optiek, gekeken door een Pep-bril, een schreeuwlelijk met als ultieme doel een kernbom op Camp Nou te gooien. Hij saboteert dit seizoen, geeft tips door aan Madrid, en pakt expres schorsingen. Dit alles doet hij natuurlijk niet, maar ik mis Guardiola zó ernstig dat voor mij Tito niets goed kan doen. Wint hij met 10-0, had Pep met 11-0 gewonnen. Scoort Messi er 214, had hij er onder Pep 220 gescoord.

“Pep had het laatste gehaktballetje weggegeven!”

Winnen we 3 prijzen, had Pep er 4 gewonnen. En worden we met 64 punten afstand op de nummer 2 kampioen, was Pep met 65 punten afstand kampioen geworden. Pep zit in mijn hart, en sinds dat ik FCB volg is hij de coach, de redelijke man, die thuis met wollen sokjes voor de open haard chocomel drinkt, gemaakt door mama. Tito is de grote, kwaadaardige pestkop, die in de winter sneeuwballen in Pep zijn broek gooit, en hem bij het buitenspelen altijd als laatst kiest. En natuurlijk steelt Tito het laatste gehaktballetje vlak voordat Pep hem wil pakken, bij het kerstdiner. Pep was de grote held, en heel de voetbalwereld rouwde om zijn vertrek. Gelukkig heeft Pep het goed naar zijn zin in zijn nieuwe woonplaats New York, en hij denkt voorlopig nog niet aan geïnteresseerde clubs. Pep had het laatste gehaktballetje aan het zieligste jochie van de klas gegeven, had bij buitenspelen de losers als eerst gekozen. Hij had ook zijn eigen broek geleend, aan de kinderen wiens broek bevroren was door de sneeuwballen van Tito. Pep is in zoveel opzichten beter als Tito Vilanova.

Giovanni Van Bronckhorst: Werkpaard

Gio Van Bronckhorst, het Rotterdamse fenomeen. Op een 5 Februari word hij in de havenstad geboren. Hij begint zijn avontuur bij amateurclub RVV LMO, maar al snel werd de jongen door het selectieteam opgemerkt. Via dit team kwam hij bij Feyenoord terecht, waar hij de rest van zijn jeugdopleiding doorbracht. In het eerste seizoen

hadden de

Rotterdamers niet zoveel vertrouwen in de kersverse middenvelder, dat hij werd uitgeleend aan RKC. In het begin van het seizoen speelt hij niet, maar door een aantal blessures komt hij toch nog aan 12 keer spelen toe. Hij greep zijn kans met beide handen aan, en seizoen daarna weer



kwam het



terug in Rotterdam. Hij speelde 4 jaar bij de Rotterdammers. Hij speelde daarin ook nog eens 103 duels, daarin scoorde hij als middenvelder toch maar liefst 22 keer. Toch maakte dat voor zijn spel niet uit. In zijn laatste seizoen voor de club van het volk pakte hij de KNVB-beker. In 1998 verliet hij zijn jeugdliefde voor Glasgow Rangers . Eenmaal aangekomen in Schotland was het hem duidelijk dat het maar om 2 duels ging, die tegen Celtic. Alle duels tegen de rivaal werden gewonnen, en Gio won samen met zijn glasgow de triple. Ook het seizoen daarna worden dezelfde prijzen herpakt, allen het 3^{de} seizoen is prijsloos voor hem, want Celtic ging er toen met de prijzen vandoor.

In een prijsvolle periode van hem keurt hij De overstap van Glasgow naar Arsenal goed. Bij de Londenaren begint Gio wereldbekendheid te krijgen. Toch speelde hij in 2 jaar bizar weinig slecht, maar 42 keer. Tot zij grote verbazing vond FC Barcelona hem goed genoeg voor de overstap

naar de echte top. In zijn succesvolste periode van zijn carrière speelt hij fantastisch. Barcelona stelt hem constant op, en waar hij bij Arsenal niet eens in de basis speelde, kan hij hier makkelijk mee tikken in het Barcaspel. Een “*een werkpaard met een bal aan de voet*”. Deze uitspraak doet Jose Enrique, de toenmalige Capita van dit team. In zijn periode bij Barca heeft hij veel aan de vriendschapsband met Mark van Bommel.

De 2 Nederlanders kunnen het erg goed met elkaar vinden. in zijn laatste jaar bij Barca winnen ze de Champions League, tegen zijn oude club Arsenal. Over zijn Nederlandse carrière valt ook niet te twisten. 103 interlands heeft hij achter zijn naam staan, als aanvoerder gaat hij naar het WK van 2010. Het was een fantastische belevenis, en zijn hoogtepunt van zijn carrière; een donkere zaterdagavond in Zuid-Afrika; en opeens PATS! BOEM ! KOEKOEK! Gio van Bronckhorst schiet de goal van het toernooi binnen, een knal vanaf 30 meter, zo in de kruising. Gio verliest uiteindelijk de finale met 1-0 . Gio is een geweldenaar, een echt werkpaard.

El Clásico, Legendarico

De Clásico, die in Camp Nou op 7 oktober werd gespeeld, was een legendarische. Waarom? Omdat het de allereerste Clásico was, sinds 8 keer, dat Barcelona in de competitie rivaal Real Madrid trof. Maar wel, met een nieuwe man. Niet meer met de oude held. Josep Guardiola í Sala. Maar met de nieuwe man, ‘Tito’ Vilanova. Barcelona was deze Clásico zwaar gehandicapt, want het moest opereren zonder hulp van de snelle Pique, de vechtlust van Capita Puyol en de inspirerende glimlach van Abidal. Als er dan een defensie staat van Alba, Song, Adriano en



Alves, en na een paar minuten Alves uitvalt en Montoya er in komt, is er toch wel wat ongemak bij de fans in het Rat Verlegh Stadion. Want ja, we zijn er weer, in het Rat Verlegh Stadion, om verslag uit te brengen van een Penyabijeenkomst. Dit keer met 2 vrienden, waaronder "Carlos" de Vos, Yoran, de look-a-like van onze Capitan, en Cristiano de Vos, Chaim, die even veel gel gebruikt als de loser van de rivaal. Een mooie avond moest het gaan worden, toen wij tevreden de hal in het Rat Verlegh Stadion binnenloopten, "de Cordial". We waren een van de eersten, en liepen gelijk op Peter Goedbloed af, voorzitter van de Fanclub de Rosmalen. Hij is een groot bewonderaar van Maarten, en had daarom ook Maarten nagedaan door Guardiola achterop te zetten, (cynisme). En Jacco was gekleed in het tenue van Ronaldinho, Oranje, uit het seizoen 2005-2006. We kwamen ook onze vriend Jo Rooden weer tegen, en de meneer uit Kerkrade was weer goedlachs als altijd. De stemming zat er goed in. En het hoogtepunt van de avond, was natuurlijk het gesprek met Sierd de Vos, verslaggever van Sport1, die ons natuurlijk wel wat tips gaf voor leuke restaurantjes in Breda. Het was weer spannend, en de voorspellingen vlogen in het rond. Maarten kwam nog het meest dichtbij, want hij voorspelde 2 goals van El Loser. Ook werd bij een speciale stand ons tijdschrift verkocht, wat veel opleverde voor de Mihai Nesu Foundation. Maar het hoofddoel was natuurlijk de match. Voor de wedstrijd werd er een quiz georganiseerd, voor mensen met een wit lootje. Maarten was 1 van de 4 deelnemers, en eigenlijk werd er zonder moeite gehakt gemaakt van de concurrentie. En dus kon FC Barcelona Away 12/13 weer bij zijn verzameling worden gezet, in maatje XXXXXL. Het circustenuue bracht vervolgens weinig geluk, want toen de wedstrijd begon, nam Real Madrid in het begin het heft in handen tegen een slordig Barcelona, dat in de 1^{ste} helft zeer matig positieospel wist te brengen. Maar gelukkig kan Barcelona altijd nog rekenen op een zeer betrouwbare doelman, Victor Valdes. Deze jongen, is de laatste weken volledig van het pad af, en ook tegen Madrid blunderde de 5-voudig

Zamorawinnaar weer opzichtig. Valdés was de hoofdschuldige aan de 1-0 voor de Madrilenen, op dat moment zeer verdient. Ronaldo vuurde de bal hard in de korte hoek, maar een basisregel in het keepersevangelie is dat de korte hoek altijd moet worden afgedekt. Valdes heeft zeer weinig aan deze boodschap, en met ook nog eens een onzekere defensie begon iedereen bij Barcelona zeer slecht, behalve Sergio Busquets. Hij was de enige die nooit balverlies leed, en hield Barcelona in de wedstrijd. Want vlak voor rust, kregen we hulp van onze favoriete Madrileen, Pepe. Hij is nooit poeslief voor Messi geweest, maar deze assist was toch wel van het niveau Iniesta, en Messi zei geen nee tegen deze gulle gift. Dus 1-1, Iker kansloos. Het was toch rusten met een naar gevoel, want Madrid was de betere partij in Camp Nou, was de algemene mening in Breda. In de 2^{de} helft dacht Barcelona het heft terug te krijgen, toen Messi een vrije bal briljant over de muur wist te krullen. 2-1 Barcelona. Even later scoorde Ronaldo bijna met een spectaculaire omhaal, ware het niet dat hij volledig misschopte en pijnlijk op zijn schouder belandde. Ronaldo was zeer ernstig gewond, en werd zichtbaar pijnlijk behandeld. Maar gelukkig is het een bikkell, en beet Ronaldo zich door de ondraaglijke pijn heen, die heel het stadion voelde. De wedstrijd bloedde dood, want ook de Barcelona-spelers waren aangeslagen van de ernstige blessure van Ronaldo, wiens carrière waarschijnlijk vanavond eindigde. En toen kwam God, voor Ronaldo is dat meestal degene die hij ziet als hij in de spiegel kijkt, maar nu was het hem echt. Want Ronaldo, opeens wonderbaarlijk genezen, herrezen uit de dood, scoorde de 2-2, en voelde opeens geen pijn meer. Gelukkig, iedereen haalde opgelucht adem in Camp Nou, omdat de held niets was overkomen. Maar genoeg cynisme, Ronaldo was weer de koning en voelde geen pijn meer. Barcelona drukte het meeste aan in die slotfase, en dat werd nog bijna beloond. Als er een ploeg verdiende te winnen, was het wel Barcelona, want Montoya, die uitmuntend speelde als vervanger van Alves, schoot nog een bal spectaculair tegen de lat. Barcelona kreeg niet de overwinning, maar was toch tevreden.

Toen begon de ouderwetse loterij weer in het Rat Verlegh Stadion, en er waren volop topprijzen te winnen, waaronder weer 2 gesigneerde shirts van Leo Messi, een hoop sokken, en nog veel meer. Velen vielen niet in de prijzen, en de geluksvogel was weer Maarten, die geen 1 lot gekocht heeft, maar met zijn gratis lot toch maar weer Wat sokken binnensleepte. Ook Puyol ging met sokken naar huis. Het was eigenlijk een onvergetelijke avond, maar na afloop bleven we toch met een rotgevoel achter, omdat iedereen natuurlijk bezorgd was om de situatie van Ronaldo. De hele terugweg, hebben we zitten bidden, dat hij niet zou overlijden. En gelukkig, hij leeft, scoorde tegen Dortmund, scoorde tegen Celta, en opeens, kon hij met zijn schouder weer het "Daddy Cool" gebaar maken. Barcelona bleef 8 punten voor op Real, en de titel lijkt voor de Catalanen al een feit.



Robbin Ruiter:

Robbin Ruiter
helemaal n

keeper voor de
Nederlandse
competitie.
Robbin is
geboren in



Amsterdam, de hoofdstad van ons kleine kaaslandje. Robbin is een simpele jongen, die erg van voetbal houdt. Hij heeft een gezellige uitstraling. Robbin brengt zijn jeugd door bij FC Volendam, een team wat ook echt bij hem past. Robbin gaat door veel jeugdteams, en in het eerste seizoen bij het jeugdteam gaat hij als derde keeper de competitie door. Hij speelt niet, maar het 2^{de} seizoen speelt hij al een stuk meer, hij vervierentwintigvoudigt zijn wedstrijdenaantal van vorig jaar. Hij begint een vaste waarde te worden in de Volendamse selectie, en hij speelt weer zijn wedstrijden. In het seizoen daarop, in het vierde en tevens laatste seizoen bij FC Volendam speelt hij geweldig. Hij speelt zelfs zo goed, dat hij de titel van “Jupiler League speler van het jaar” verdiend. FC Utrecht toont interesse in de boomlange keeper, hij vertrekt deze zomer naar Utrecht, en komt in een totaal andere cultuur terecht. Het duurt niet lang of Robbin Ruiter is publiekslieveling, het komt vast door zijn leuke uitstraling. Robbin doet iets met de Utrecht-fans, waarvan niemand weet heeft. Als Lamrou een redding maakt, en Robbin doet precies hetzelfde, ziet het er bij Robbin 2 keer zo mooi uit. Tegen PSV bereikte hij zijn hoogtepunt, met goede reddenen sleepte hij de 3-punter inde wacht. Robbin Ruiter, een keigezellige jongen!

Spelersbattle:

Neymar vs. Oscar



Welkom bij de nieuwe spelersbattle. In dit nummer kunt u zien wie er beter is van de Braziliaanse parels. Oscar of Neymar?

Neymar:

Neymar is al meer dan een paar jaar bekend, maar eigenlijk was Maarten 1 van

de eersten die de Braziliaan kende. Maarten leerde mij hem kennen, en ik was erg onder de indruk van hem. Maar al snel kwamen we erachter dat hij erg vervelend is, en vaak kaarten uitlokte. Toch werd hij al snel wereldbekend, en hij verrast iedereen met zijn geweldige trucjes en zijn flamboyante acties. Hij is erg geliefd bij zijn club Santos. Neymar is een geweldenaar met de bal, ook al is hij een tikkeltje Ronaldo. Neymar staat bij veel teams in interesse, maar hij geeft zelf zijn voorkeur aan FC Barcelona. Het gerucht gaat dat hij in de winterstop naar Catalonië verhuist, maar dat is nog helemaal niet zeker. Eigenlijk zou je zeggen dat Neymar de beste speler van de Braziliaanse competitie is, maar daar zou je je dan toch in vergissen, want Ronaldinho is de onbetwiste nummer 1 van Brazilië.

Neymar staat nog heel erg in zijn schaduw. Of hij ooit zo goed als hem word, dat word de vraag!

Oscar

Oscar begon zijn profcarrière bij São Paulo FC. Hij had daar ook in de jeugd gespeeld. In het seizoen 2009 debuteerde de toen pas 18-jarige Oscar voor het eerste elftal. In dit seizoen speelde Oscar niet zoveel wedstrijden, slechts elf in de competitie. Hij maakte geen goals in de competitie van 2009. In 2010 werd Oscar getransfereerd naar Sport Club Internacional, een subtopper in de Braziliaanse club uit Porto Alegre. In zijn eerste seizoen voor Internacional, 2010, raakte Oscar geblesseerd en was lange tijd uitgeschakeld. Hij speelde dan ook maar



vijf wedstrijden, waarvan vier invalbeurten. In het seizoen 2011 brak de jonge aanvallende spelmaker door. Hij speelde veel wedstrijden en liet fantastisch spel

zien. Ook maakte hij veel doelpunten voor een middenvelder. Omdat Oscar zo goed speelt, is hij twee keer geselecteerd voor het Braziliaans voetbalelftal. Op 25 juli 2012 maakte Chelsea bekend Oscar te hebben overgenomen van SC Internacional voor ruim 30 miljoen euro

Oscar en Neymar, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit een heel lastige keus vind. Ik kan zeggen dat Neymar beter is maar als je ziet op welk niveau hij voetbalt, en dat van Oscar, vind ik ze gelijk. Dat betekent dat Oscar beter is vanwege de competitie waarin hij speelt. Ik wil wel eens zien of Neymar, het ook op dat niveau kan halen!



FOOTBALL FUNNIES



Waarom sta ik altijd in deze rubriek?

Nu kan ik eindelijk van Barcelona winnen!



Zoek de Verschillen!

HELP ME!
Ik speel morgen tegen Messi!



De Stelling Van De LINKSPOOT

Hoe kan het nu eigenlijk dat er meer linkspoten-dan-rechtspoten op de Europese velden rondlopen. Of is dit slechts schijn? Bij de 5 toppers uit de Europese competities, dus Juventus, City, Barca, Real en Dortmund, Bayern. We bekijken de procentuele links-en-rechtspoten verhouding, en we starten bij de club waar de beste linkspoot ter wereld speelt, FC Barcelona.

FC Barcelona

Bij FC Barcelona denken de meesten mensen al snel, aan de linkspoot genaamd Lionel Andres Messi. Maar is dit de enige linkspoot uit de selectie van FCB. Wij onderzochten de officiële selectie, en hier ziet u de bijbehorende grafiek. Bij FCB zijn er dus maar 5 linkspoten, en dat zijn



natuurlijk Messi, maar ook Fontás, Muniesa, Abidal, Adriano en Alba. Alleen de linksbacks en de centrumverdedigers zijn naast Messi links. Pedro, Villa, Cuenca en Song zijn evengoed met beide benen. Bij FCB dus veel rechtspoten.

Manchester City

Bij Manchester is er welgeteld 1 linkspoot meer dan bij Barcelona, en waar velen dachten dat City zo'n ongelooflijk grote selectie heeft, heeft het een even grote selectie als Barcelona. Het valt dus wel mee met de koopkracht van City! Al is wel iedereen gekocht en niemand uit eigen kweek.

Real Madrid

Real Madrid, jaja. Het 3de van de 5 teams die we hier beschouwen. Bij Barcelona en City hebben we beiden keren 25 spelers om met elkaar te vergelijken, maar nu hebben we slechts 18 spelers. Je ziet dat ook hier het overgrote deel rechts is, en er iets meer links



zijn dan tweebenig. De tweebenigen bij Real zijn ook alleen linkerflankspelers, zoals Di Maria, Marcelo en Coentrao. Meestal zie je dus dat alleen linksbacks, linksbuitens en linkermiddenvelders echt links zijn. Real is dus geen uitzondering op de regel dat er meer rechtspoten dan linkspoten zijn.



Bayern Munchen

We zijn aanbeland bij Bayern Munchen, club van Jupp Heynckes. Vorig jaar 2^{de}

in de Champions League, de Duitse beker en de Duitse competitie. We bekijken hier dus de Duitse nummer 2. Het gekke aan Bayern is dat we hier opvallend veel tweebenige spelers zien, meer dan de linkspoten. We hebben bij Bayern 23 spelers gemeten, en zijn eigenlijk verrast over de tweebenigheid in de Bayerse selectie. Bayern kan dit wapen nog veel gaan gebruiken, want bij bijvoorbeeld Kroos, Ribery of Gomez is dit heel handig! We hoeven alleen Dortmund nog, maar onze conclusie lijkt al bekend.

Chelsea

Het laatste team wat we beschouwen is de winnaar van de Champions League van vorig jaar. Het team heet Chelsea, en staat ook bekend als een team dat veel forse aankopen. Kijk hier naar de rechts-linkspoten-verhouding. Na heel veel zoeken hebben we eindelijk een uitzondering op de regel gevonden. Bij Chelsea hebben we 19 spelers onderzocht, en de stand 7-6-6 spreekt boekdelen. Chelsea is het allereerste team waar niet de ruime meerderheid een rechtspoot is, want er is slechts een meerderheid van 1. Dat is opvallend, maar nog opvallender is dat de meeste linkspoten pas nieuw zijn gekocht, en dus zie je dat Chelsea duidelijk wat meer veelzijdigheid aan het spel wil toevoegen.



Conclusie

In het voetbal wordt

er vaak gezegd dat er meer rechtspoten zijn, en dat klopt na onderzoek. Teams kunnen er natuurlijk op scouten en spelers kunnen er op trainen, maar bij de grootste Europese teams is dit wel degelijk het geval. Bij Barcelona, City en Real overheerst rechts natuurlijk veel. Bij Bayern zie je opvallend veel tweebenige spelers, en dat is natuurlijk altijd een extratje in je team. Bij Chelsea is het allemaal wat beter verdeeld, en dus zit Chelsea van alle teams het best in elkaar. Misschien speelde dat ook mee bij de winst van de Champions League in 2011!

STADION SPEURTOCHT

II

Ook nu hebben we weer een heel mooi stadion in de stadionspeurtocht. Dit tijdschrift behandelen we waarschijnlijk wel het mooiste stadion van deze wereld, het Camp Nou. 24 September 1957 was een memorabele dag voor de rasechte Catalanen, want hun FC ging in een prachtig, groots stadion spelen, dat door de jaren heen tot 99.354 zitplekken kwam, al zijn er verschillende bronnen die verschillen van aantal. In ieder geval is dit een prachtig stadion, een 9,9!

Pep's Kathedraal

Van 2008 tot 2012 was legende Pep Guardiola de trainer bij FCB, en hij liet een fraai kapelletje bouwen bij de spelerstunnel, waar spelers en trainers nog kunnen bidden voor de start van de wedstrijd. In dit minuscule kapelletje is genoeg plaats voor 2 man!

De Spelerstunnel

Ieder stadion heeft het, een spelerstunnel. Maar niet iedereen heeft het zo luxe als Barcelona, die de geheel vernieuwde spelerstunnel onthulde, met reusachtige foto's van de spelers zelf. Dit boezemt de tegenstanders veel angst in, voor de wedstrijd. Toch eventjes schrikken, als je plots een 4 meter hoge Puyol naast je ziet!



Het Museum

Als je hele lieve ouders hebt, mag je misschien ooit een keertje naar dat prachtige stadion van Barcelona, Camp Nou. Vergeet dan zeker niet het museum, want hierin kan je van alles doen, en het is een prachtige trekpleister. Je kan oude beelden terughalen, van bijvoorbeeld Pep Guardiola. Of je bekijkt de grote prijzen, in de prijzenkamer!



DE 4 JAREN VAN PEP GUARDIOLA

Deel II

SEIZOEN 3

Guardiola is in het seizoen 2009-2010 landskampioen geworden bij Barcelona, dat weer glorieus terug is aan de kop in Spanje, maar Guardiola krijgt concurrentie van Real Madrid, dat met de aankopen Benzema, Kaká en toch vooral Ronaldo geen kampioen kon worden, maar het hoopt wel de titel te pakken met de enige die Pep ooit over 2 duels op de knieën kreeg, de Portugese prijsvechter José Mourinho. FC Barcelona koopt in de zomer van 2010 3 topspelers, met de naam van Adriano, de Braziliaanse allrounder, die op de hele linkerflank uit de voeten kan. Ook controlerende middenvelder Mascherano wordt gehaald, maar de klapper van deze zomer is David Villa, die Spanje met 5 goals naar de WK-titel schoot, en daarna voor het zeer grote bedrag van 40 Miljoen naar de Catalaanse hoofdstad verkaste. Het beloofde een prachtig seizoen te worden, en dat werd het ook. FC Barcelona begon dit seizoen met een 0-3 zege, op bezoek in Santander, en Villa scoorde direct bij zijn debuut. Barca verloor direct zijn 2^{de} pot, thuis tegen Hercules. Omdat Real ook met een gelijkspel begon, stond Real met 1 punt voor na 2 duels. Na 6 wedstrijden had FCB 13 punten, terwijl het Real Madrid van Mourinho 14 punten had. Beide teams bleven winnen, en niet met de kleinste cijfers. De 5-0's, 8-0's, 6-1's, en andere uitslagen vlogen in het rond. Het was allemaal wachten op Speelronde 13. Madrid had 32 punten vooraf aan de Clásico in Camp Nou, en Barcelona, had 31 punten vooraf. De spanningen waren groots, en er werd volop gespeculeerd over mogelijke uitslagen. Ik, (Maarten) had vooraf al een uitslag voorspeld, maar vooral als geintje. Ik had nooit durven dromen dat deze uitslag werkelijkheid zou worden, maar mijn voorspelde 5-0 geschiedde wel degelijk. Het was 29 November 2010, in de avond. Barca moest de koppositie terugwinnen, en het speelde met de beste elf. Het onbegonnen. Het werd een ongeëvenaarde avond, die FCB met monsterscore van 5-0 naar zich toe trok. De 1-0 was van Xavi, na de assist van Iniesta, en het was zeker niet genoeg voor deze avond. Het werd 8 minuutjes later al 2-0, toen Pedrito met de binnenkant op aangeven van Villa 2-0 scoorde. Villa scoorde zelf 2 keer, en toen was het 4-0. De einduitslag was 5-0. Jeffren viel in, en tikte direct de 5-0 binnen. Toen brak Barca een ongelooflijk record, met 16 duels van winst op rij. Na 23 speelrondes was het verschil 7 punten, en toen speelde Barcelona uit gelijk, tegen Gijón werd het slechts 1-1. Het werd dus verkleind tot nog maar 5 punten, en Real had weer hoop op de titel. Maar Real bleef maar punten verliezen, en Barca zag de afstand steeds groter worden. Op 11 mei 2011, de verjaardag van Andresito Iniesta, kon Barcelona kampioen worden tegen Levante, en het had aan 1 punt genoeg. De score werd 1-1, dus waren de Catalanen landskampioen. Ook in de CL stroomde Barca moeiteloos door naar de finale, en het schakelde ook Real uit. Het verloor alleen de bekerfinale, tegen Real. Midden in het seizoen was er een grote tegenslag voor Barcelona, toen de betrouwbare linksback, Éric Abidal te horen kreeg dat hij een levertumor in zijn lichaam had. Hij moest een operatie ondergaan, en iedereen wachtte af. Zijn leven was in groot gevaar, maar de sterke Fransman bleef strijden, en kon wonderbaarlijk genoeg 6 weken na zijn ziekte weer op het veld staan in de finale van de Champions League, tegen United, waarin Guardiola zijn 2^{de} Champions League kon winnen. Hij won, en



Guardiola liet Abidal de beker uitreiken. Hij en Abidal hadden na afloop nog een zeer emotionele omhelzing, en na afloop drukte Guardiola de geruchten van een vertrek de kop in door tegen Jack van Gelder te verkondigen dat hij nog een jaar bleef in Catalonië. Hij was inmiddels al ongekend populair, met zijn meesterwerken, en zijn ongelooflijke persoonlijkheid. In het volgende seizoen kreeg Pep voor het eerst met enkele tegenslagen te maken.



4º Clásicos		
16 ABRIL	LIGA	Bernabéu
Real Madrid Vs Fc Barcelona		
20 ABRIL	COPA	Mestalla
Real Madrid Vs Fc Barcelona		
27 ABRIL	CHAM.	Bernabéu
Real Madrid Vs Fc Barcelona		
3 MAYO	CHAM.	Camp Nou
Fc Barcelona Vs Real Madrid		



verloren zoon Cesc Fábregas. We beginnen het seizoen weer met wat gezellige Clásico's, en na de 2-2 in Madrid, wordt het in Barcelona 3-2 voor de thuisploeg, door een late goal van Messi. Daarna gaan we nog gezellig een potje knokken, en nadat Marcelo, Ozil, Higuain en David Villa elkaar in het gezicht meppen, zijn we 4 man lichter aan het eind van de match. Ook steekt José Mourinho Tito Vilanova in het gezicht, en dit zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij heel de wereld. Fábregas begint op een roze wolk, met 5 goals in de eerste 5 duels. Barcelona schiet met een 5-0 uit de startblokken tegen Villarreal, en al snel volgen ook de Champions League- ontmoetingen. AC Milan weet in Camp Nou nog een punt te stelen, maar de andere tegenstanders worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het spel is goed, maar Barcelona staat onverhoopt 3 punten achter, aan het begin van de Clásico. Real heeft ook nog een duel te goed, en bij een zege van Real kan het gat dus 9 punten worden. Gelukkig is het wéér een fijne avond voor Barca, want het eindigt in 3-1 voor de Catalaantjes. Dan zijn er alweer voor de winterstop 3 Clásico's gespeeld, en er zullen er nog 3 volgen. Dan gaat Barcelona even langs in Japan, om het WK voor clubs te spelen. Het rolt tweemaal de tegenstander op met 4-0, en Pep Guardiola wordt weer geloofd om het spel. Barcelona lijkt weer mee te gaan doen in de titelrace! Maar de machine van Barcelona begint stroever te lopen, en na de 2-3 nederlaag tegen Osasuna is de achterstand op het onverstoorbare Real Madrid opeens 10 punten! De titel lijkt foetsie en weg, maar Real struikelt weer en voor de Clásico is het opeens weer 4 punten. Bij een zege in El Clásico is het nog maar 1 punt, en is de titel heel dichtbij, maar het wordt een asgrauwe avond voor Team PEP. Het verliest de eerste competitieclásico onder Guardiola, met 1-2 en nota bene Ronaldo scoort de winnende. Het was een ongelooflijke pechweek, want Barcelona wordt ook nog eens uitgeschakeld in de Champions League. Dan is het 2 dagen nade uitschakeling, op 27 April 2012, een dag die de echte fans als een rouwdag zullen beschouwen. Over de hele wereld wordt de persconferentie van



Guardiola live uitgezonden, en de meesten vrezen het ergste, en denken dat Guardiola zijn vertrek gaat aankondigen. Helaas hebben zij gelijk, en het is een zwarte dag voor het voetbal. Na 4 seizoenen lang heel de wereld te hebben veroverd, is het einde daar voor Koning Pep, met de grote K. Zowat heel de selectie is aanwezig in de zaal als Pep zijn spijtige afscheid aankondigt, en hij zegt mentaal moegestreden te zijn na 4 jaar volle inzet. Bij sommigen lopen de tranen over de wangen, want de man die zoveel plezier heeft gebracht in de levens van de fans, laat het team achter. Hij heeft een basis gelegd, en hoopt dat de anderen daarop zullen voortborduren. Pep wordt vanuit heel de wereld gesteund, en krijgt 1000 maal afscheid. Zijn laatste duels bestaan uit de wedstrijden tegen Espanyol en Bilbao. Tegen Espanyol scoort Messi 4 maal, en na zijn 4^{de} goalto loopt hij op El Pep af om hem te bedanken voor alles. Pep krijgt na afloop een legendarisch afscheid, ontelbare keren bekeken op Youtube. Na zijn minutenlange toespraak wordt hij door alles en iedereen gejonast, en tegen zijn zin in krijgt hij een legendarisch einde. El Pep wint nog wel een hoofdprijs dit seizoen, want in de beker wordt Bilbao eenvoudig aan de kant gezet. Vanuit heel de wereld wordt Fix You gedraaid, het lievelingslied van de Koning. Het was een legendarische man, een unieke persoonlijkheid, heruitvinder van het voetbal, en hij heeft vele mensen, waaronder mij kunnen raken. Dit was mijn eerbetoon aan een held, El Pep. Grt. Maarten, omdat we je nooit zullen vergeten. *Gràcies Pep Gràcies por todo!*



De Bruijnstraat 33

3438 AD Nieuwegein

030 6052880

06 126 143 49

trans@kofflardresultantsbv.nl

www.kofflardresultantsbv.nl



AIDS ACTION EUROPE

Wat doen wij?

Wij proberen in Europa op te komen voor de rechten van mensen die HIV-positief zijn, en zoveel mogelijk samen te werken en projecten te doen om HIV te voorkomen. Kijk op de site aidsactioneurope.org

AIDS ACTION EUROPE SPONSORT DE 12de MAN



Van der Aa & Koers Advocaten



Wilhelminapark 45
3581 NL-Utrecht
Tel: 0302512171
Mail: info@aa-advocaten.nl
Aa & Koers Advocaten!



In deze uitgave gaat het over mijn Eredivisie, en daarin ga ik vertellen over de hoogste klasse van Nederland. Ik begin maar bij mijn favoriete clubs, Feyenoord en FC Utrecht staan bij mij op 1. Feyenoord vind ik een ploeg van formaat, met de geschiedenis, maar ook het team van nu, zonder een begroting opgebouwd is toch zo goed! Utrecht vind ik ook prachtig, ik hou van het stadion en de spelers. Het is zo sfeervol, dat is geweldig met zijn allen als een blok achter Utrecht staan, dat noem ik clubliefde. Mijn verwachtingen wie het seizoen gaat afsluiten als koploper ligt heel moeilijk. Alle teams spelen zo wisselvallig, dat er geen winnaar uit te kiezen is. Dan ga ik denk ik toch maar voor PSV, die de meeste puntje bij elkaar gaan sprokkelen, maar dat zeg ik met grote twijfel, want het zou me niet verbazen als voor het 3^{de} jaar op rij Ajax kampioen word, of FC Twente, die ook een heel goede ploeg heeft. Degradieren gaat Willem II, daar is bijna geen twijfel over mogelijk. De reden is heel simpel, kwaliteitsverschil. Het gat tussen Willem en de rest is zo groot. Maar daar valt niks aan te verwijten ze gingen niet gek doen en spelers kopen. Ik gun ze het om in de eredivisie blijven. Dit is mijn voorspelling van de eindstand in het seizoen 2012-2013

