

# De 12<sup>de</sup> Man Januari

Eden Hazard  
Belgische Baas

# IKER CASILLAS

Kees Klinkfiets  
Fruberstruber Superschnitzel  
Dusan Tadic  
Sterspeler Twente

# GEPASSEERD



- 1 Voorkant
- 2 Inhoud
- 3 Column Maarten
- 4 Column Jacco
- 5: FIFA Wedstrijd van de Maand: Barca-Málaga
- 7: Football Funnies
- 8: Eden Hazard, Belgische Baas
- 9: Sierd de Vos, wijnkenner met voetbalverstand
- 10: Speler v/d/maand: Viktor Fischer
- 11: Foto van de maand: Iker Casillas
- 12: Aanwezig bij Feyenoord-AGOVV
- 14: Talentenscout
- 16: "Het voetballeven van Kees Klinkfiets, speler van Friesche Boys 16"
- 18: Guardiola's kanshebbers
- 20: Premier League Maand Januari
- 22: Reclame
- 24: Quiz



VS



*Zimbio*  
*Google Pics*  
*Reuters Pics*  
*Footballrenders.com*  
*EA Sports*  
*Microsoft Word*



## Column Maarten

Deze maand schrijf ik mijn column over Louis van Gaal. Gisteren belde ik met Louis. Rond half 7. Om half 8 begonnen we te praten. Eerst was er een uur een documentaire over Louis zelf op televisie. Ik vroeg hoe het met Louis ging. Louis antwoordde dat hij vandaag weer minstens driehonderdzesenzeventig keer over zichzelf heeft liggen mijmeren. Ik vroeg hem of hij morgen nog wat leuks ging doen. "Hoezo, wat leuks doen? Wat vind jij leuk? Vind jij het leuk om te vragen of Ik nog wat leuks ga doen? Of interesseert het je helemaal niet? Luisteren nu! Het maakt jou niets uit of Ik nog wat leuks ga doen hé? Jij vind het juist leuk als Ik niets doe, toch? Daar geniet jij toch van? En waarom zou Ik jou eigenlijk gaan vertellen of Ik nog iets leuks ga doen? Denk je dat dat jouw zaken zijn?" was het zoals altijd zeer vriendelijke antwoord van Ome Louis. Ik vroeg wat hij van Sneijder vond, maar ook dat vond hij geen leuke vraag. "Hoezo, wat vind Ik van Sneijder? Denk je dat Ik Sneijder niet mag ofzo? Denk je dat Ik wat tegen Sneijder heb? Wil jij mij nu aansmeren dat Ik Sneijder uit de selectie gooi? Of vind jij Sneijder slecht? Stil nu! Vind jij Sneijder een lastige jongen? En waarom denk jij dat jij het recht hebt dit te weten? Ik beslis zelf wel wat Ik van Sneijder vind, dat hoeft Ik niet aan jouw neus op te hangen." Ik zei hem dat "aan jouw neus op te hangen" geen correct grammaticaal Nederlands was. Dat was geen goed idee. Louis gooide de telefoon op de hoorn, en 5 minuten later werd er aangebeld en stond Louis voor de deur met een grammaticaal woordenboek. Hij begon na zijn eerste stap in het huis al te schreeuwen: "Hoezo is dat fout? Dus omdat jij denkt dat het fout is is het fout? Of heb jij die regel net verzonnen? Of ben jij zo'n meeloper die de regel uit een nutteloos boekje haalt? Ik zal jou eens vertellen wat correct gespeld is, met het grote Louis van Gaal grammaticale boek! En wie ben jij om Louis van Gaal te beledigen? Ik ben Louis van Gaal! Ik vind dit de juiste oplossing, en als Ik vind dat dit goed is is dit goed!" Hij vroeg of ik nog wat appels had, het liefst groene. "Noem jij dit een groene appel? Ik noem deze appel toch vooral gelig? Of dacht jij, laten we meneer van Gaal maar even snel de gelige appel geven? Denk jij dat Ik dat niet zie? Denk jij dat Ik het niet doorheb als Ik de verkeerde appel krijg? Vind jij het leuk om met mij te spotten? Ik niet. Ik, Louis van Gaal wil graag een goede appel. En Ik wil geen gelige appel. Ik lust geen gelige appels. Ik vroeg om een groene, geef mij dan ook een groene appel? Als jij denkt dat je mij snel een gelige appel kan geven, ben je in de aap gelogeed. Ik accepteer geen gelige appels. Ik ben coach van Nederland, Ik hoor een gewone groene appel te krijgen!" Het was me wat, zo'n gesprek met Louis van Gaal.

Column Jacco

En nu is het afgelopen !! Dat was hetgene wat Kevin Prince-Boateng dacht toen hij abrupt stopte in zijn aanval richting de keeper van Po Patria en de bal hard in het publiek schopte. De reden; racistische opmerkingen, en het begon al tijdens de warming-up. Normaal doen de spelers dan even of ze Oost-Indisch doof zijn, maar na een aantal apen-geluiden was het voor "The Prince" wel genoeg. Hij trapte de bal het publiek in, en liep het veld af, samen met zijn teamgenoten. Wat Kevin deed was terecht en had een enorme impact op de voetballerij. Waarom jezelf verrot laten schelden omdat je toevallig een ander kleurtje hebt, en Kevin is echt niet zo snel klein te krijgen, met een lichaam die door kan als tattoo-tentoonstelling. Het gebeurt zo vaak, racisme op het voetbalveld. In Rusland is het toch nog wel het ergste. Daar kan je als 'zwarte' voetballer nooit terecht. Elke week weer word je toch weer uitgescholden, een erg naar beeld vond ik dat toen het voor een speler van Spartak Moskou (Emmanuel Emenike) wel even genoeg was, en zijn middelvinger naar het publiek opstak. Het resultaat was dat de Russische voetbalbond hem schorste voor maar liefst 3 duels. Waar gaat het allemaal heen met deze wereld, Kevin heeft in ieder geval iets duidelijk gemaakt: Dit kan zo niet meer. Toch stond meneer dokter professor Seedorf niet achter zijn beslissing, dus Boateng, luister maar goed naar meneer dokter professor Seedorf. Iemand die wel achter de beslissing stond was Silvio Berlusconi ex-premier van Italië, massaschurk en voorzitter van AC Milan. Hij zei over de actie van Boateng "Als er in de toekomst nog meer van zulke situaties voordoen, dan stapt Milan weer van het veld. Ook in belangrijke internationale wedstrijden", of die belofte werkelijkheid zal blijken? Ik denk het niet het ging hem denk ik vooral om de credits die hij hierdoor zal kunnen krijgen, maar om nog even terug te komen op Seedorf, die het maar belachelijk vond dat Boateng niks deed vraag ik me toch wel af of hij dat niet had gedaan. Want Seedorf zou het natuurlijk geweldig vinden om in de spotlights te staan. Stiekem hoopt hij ook nog op een transfer naar Real of Barca, maar Clarence blij jij nou maar lekker in Braziliaanse top voetballen, lekker op je niveau

# FIFA MATCH OF THE MONTH

We gaan weer verder met de FIFA Battle. Dit keer was de wedstrijd, FC Barcelona tegen Málaga, de absolute topper. Jacco begon deze wedstrijd als Málaga, maar al snel hadden we door dat onze vrienden van EA Sports Maarten als hun grote vijand beschouwen en hem het liefst zo spoedig mogelijk willen uitroeien met belachelijke keuzes. Barcelona viel weer aan met het zoals altijd legendarische getik met als motor Sergio Busquets, en ze waren heer en meester in de beginfase. Barcelona kreeg kans op kans, maar Messi, Villa en Iniesta troffen de lat en paal. Málaga begon iets meer te voetballen, en de 0-0 ruststand was terecht. En toen begon de lol. Eerst werd de belangrijkste speler van Barca, Busquets van het veld gestuurd, en even later werd hij gevolgd door Willy, volgens Sierd de Vos een keeper van de HEMA. Hij kreeg rood en Jacco zette Onyewu op doel. Maar, een doorgebroken Messi speelde langs Onyewu, en toen stond er opeens nog een doelman.... 2 KEEPERS! Ja, je hoort het goed. Opeens had Málaga 2 goalies die het moesten opknappen.



Ja hoor EA, natuurlijk. En tot overmaat van ramp schoot Isco de 1-0 tegen de netten. Het leek weer een zege te gaan worden voor Jacco, maar toen scoorde op het laatste moment Messi om duel 1 met een gelijkspel af te sluiten.

Op naar wedstrijd 2 dan maar!



In wedstrijd 2 ging het weer erg gelijk op. Maarten was weer wat beter, en liet zien dat hij na 5 duels FIFA uiteindelijk de betere speler van de twee is. Volgende maand gaan we door met AC Milan-Barcelona, en nu ging het er nog om spannen in La Rosaleda. Málaga speelde goed, creëerde weer veel maar pas in de 90<sup>ste</sup> minuut vonden ze het net. Jeremy Toulalan gleed volkomen terecht de bal prachtig in de hoek, kansloos voor Váldes. Málaga was dus de winnaar van dit stuk, en Maarten pakte de gelijkmaker tegen Jacco. 1-1. Op naar volgende maand:

*Resultaten:*

*(J) Barca-Celtic (M): 4-3  
(M) Barca-Celtic (J): 2-1  
(M) Barca-Arsenal (J) 2-3 EA  
(M) Barca-Málaga (J) 1-1  
(J) Bara-Málaga (M) 0-1*

*Stand:*

*Jacco: 5 Gespeeld-7 Punten (9-9)  
Maarten: 5 Gespeeld-7 Punten (9-9)*

Na 2 wedstrijden staat alles dus precies gelijk. Volgende maand gaat iemand dus de leiding overnemen. Spannend!







## Eden Hazard

Eden Hazard, de Belgische topper van Chelsea. Hazard is een snelle en flamboyante speler, en leuk om naar te kijken. Hazard maakt deel uit van het nieuwe topteam van de Belgen, waar veel druk op ligt. Wanneer gaat België nou weer een keer meedoen met een groot toernooi, met deze selectie, moet dat toch mogelijk, en zijn ze zelfs titelkandidaat. Hazard is bij de grens van België geboren. De speler startte zijn loopbaan in Lille, en met dat team werd hij kampioen van de Ligue 1. Dat seizoen was er veel aandacht voor hem, maar hij vertrok niet. "ik hoef niet weg" dat zij Hazard als rectie op alle transfergeruchten. In de winterstop leek hij bij de Spurs te tekenen maar dat deed hij toch niet. Daarover lees je later meer. De Belgen staan eerste in de poule maar, voelen de adem van Kroatie in hun nek hangen. Of Eden over een jaar te bewonderen is in Brazilië blijft een vraag

## Net geen Spurs

Eden Hazard stond in belangstelling van Manchester United, Tottenham Hotspur en Chelsea. Hij was al bijna klaar met de onderhandelingen met The Spurs toen opeens Chelsea de Champions League finale won van Bayern München na penalty's. Hazard, die al bijna onder contract stond bij Tottenham wees hij het af. Hij koos voor Chelsea. Tottenham boos en Chelsea blij. Chelsea kwam uiteindelijk tot een bod van € 30 miljoen. LOSC Lille de voormalig werkgever van Hazard wees het bod af en wilde € 35 miljoen hebben. Chelsea bracht een bod uit van € 40 miljoen. Lille accepteerde het bod en Hazard ging over tot zijn salaris bij zijn toekomstige club. Chelsea kwam met € 90,000. Hazard wees af en wou € 110,000. Chelsea deed een bod van € 130,000. Dat accepteerde Hazard en had alleen nog een medische keuring voordat hij naar Londen kon verhuizen. De medische keuring was geslaagd en Hazard ging naar Stamford Bridge. Hazard is nu de grote spelmaker van Chelsea met Juan Mata en Oscar.





Sierd de Vos, irritant of geweldig?

Sierd de Vos is een voetbalcommentator bij Sport1, en hij is bevoorrecht om alle wedstrijden van het allerbeste clubteam ter wereld te verslaan, FC Barcelona. Hij is gespecialiseerd in de Spaanse competitie, maar is beroemd geworden om zijn randzaken. Veel mensen ergeren zich aan de verslaggever, die meestal nog wat leuke tips geeft over het meest recent geopende tapasrestaurant in Madrid, of over de favoriete wijn van Messi. Sierd heeft bij iedere speler wel een speciale openingszin, en bij Barca gaat het vaker over de oma van Leo Messi.



Maar Christian Tello en José Manuel Pinto Colorado zijn wel de beste stokpaardjes van Sierd. Pinto wordt al sinds jaar en dag Hiphop Pinto genoemd, omdat Pinto zijn eigen platenlabel heeft, Wahin Makinacione wat volgens Sierd overigens herrie is. Ook Christian Tello wordt vaak getypeerd, met zijn kenmerkende brommer. Sierd weet dat Tello een brommer heeft, en maakt hier vaak speels gebruik van. Zijn intro's zijn ook indrukwekkend. Het is een opvallende verschijning onder de commentators, en Sierd gaan we

eigenlijk stiekem wel een beetje missen als we geen Hiphop Pinto meer horen.

Viktor Fischer, het talent van de Eredivisie. Een klassespeler, met heel veel talent. De Deen past zich goed aan in Nederland, en hij spreekt net als Eriksen vloeiend Nederlands. Wat Ajax heeft met Denen is onbegrijpelijk. Fischer, Andersen, Eriksen, Boilesen, Schone en Poulsen zijn de Denen van de brede Ajaxselectie. Vooral Eriksen loopt nu erg achter in zijn ontwikkeling. De speler die het eigenlijk helemaal moest worden blijkt zwaar tegen te vallen. Schone is toch wel een van de spelers die op zijn niveau zit waar hij thuishoort. Poulsen, die aan zijn einde van zijn carrière is heeft een rijke geschiedenis achter zich liggen, en is toch wel handig om ook zo'n speler in je selectie te hebben, ook al kan hij er niets van. Lucas Andersen is ook een fantastische speler, met een goede pass is hij vaak zijn tegenstander te sim af maar

Fischer is toch wel het opkomende talent uit de Eredivisie met veel snelheid en een goede finish is het de perfecte linksbuiten, maar na de komst van Isaac Cuenca zal hij niet meer linksbuiten spelen. Of fischer ook niet gaat stoppen in zijn ontwikkeling moet dus nog blijken



Foto van de Maand:



**De foto van de maand gaat over San Iker, Iker Casillas. In de allerlaatste wedstrijd van 2012 werd de beste doelman ooit gepasseerd door de Portugese hoofdtrainer Mourinho. Tegen Málaga werd er ook nog eens verloren, en Real staat inmiddels op de 3<sup>de</sup> positie, met 16 punten achterstand op koploper Barcelona. Real Madrid zit in een diepe crisis, en de fouten stapelen zich op. Vooral de verdediging kreeg het dit seizoen te verduren, maar Casillas is daar de dupe van. De doelman speelde inderdaad wat mindere wedstrijden, maar de levende legende zou veel meer krediet moeten hebben volgens de algemene opinie. Het is nog maar afwachten wanneer San Iker weer terugkeert op doel, want Mourinho is Antonio Ádan nu beter dan de beste doelman ooit. Ádan maakte 2 blunders tegen Málaga, en deze trieste foto zegt genoeg. Ze zijn helemaal klaar met Mou in Madrid**

# Aanwezig bij Feyenoord-AGOVV

Zoals altijd was Maarten weer eens ter plekke om verslag te doen van een voetbalwedstrijd, die om verschillende redenen een prachtige wedstrijd was. Voor de losers uit Apeldoorn was het de laatste voetbalwedstrijd in het profvoetbal, want een week later werden ze door de KNVB failliet verklaard. Maar dit was vooral een prachtig duel, omdat de superspits van Feyenoord, Graziano Pelle die ochtend een contract voor 4 jaar heeft getekend.



Met de sfeer zat het dus wel goed, en ik had er erg veel zin in. Mijn eerste wedstrijd in de Kuip, en we liepen na een lunch in Rotterdam richting de bushalte, waar een speciale Feyenoord-bus ons ophaalde en naar de Kuip vervoerde. Daar zag je al van heinde en verre het prachtige stadion, de Kuip. We liepen nog even langs de officiële fanshop, waar ik het prachtige uittentue, volledig voorzien met de naam van de ster Pelle kocht. De wedstrijd kon beginnen. De alsnog goedgevulde Kuip was prachtig, en toen de spelers het veld op kwamen hoorde je een daverend applaus. Ik was echter volledig van slag toen ik Graziano niet bij de selectie zag staan, en ik was al bang dat de sterspeler werd gespaard en niet zou voetballen. Maar even later maakte Pelle alsnog een superieure entree, toen hij alleen, onder een daverend applaus van 30.000 man, die allen zijn naam scandeerden, het veld op. Het maakte veel los, en gelijk was de sfeer warmer en was iedereen gerustgesteld toen ze zagen dat Graziano alsnog kon meedelen in de wedstrijd, ondanks dat hij niet bij de startende elf zou zitten. Mannen als Mulder, De Vrij en Vormer zaten wel bij deze elf, en de eerste helft was een zeer zoutloze helft. AGOVV en Feyenoord waren erg aan elkaar gewaagd, en er gebeurde bijster weinig. De kansen waren schaars, en bij het doel van Mulder was het een aantal keer gevaarlijk. Er waren al wat voorzichtige fluitconcerten te horen, en Vormer zorgde voor het enige Rotterdamse hoogtepuntje voor de rust, met een daverende poeier tegen de

lat, en de rebound kon door Tonny ook niet worden binnengewerkt. De doelman van AGOVV stond goed.

In de rust vertrok iedereen naar beneden om daar even hun eten te halen, en vlak na de rust ontstond er weer een orkaan van geluid, toen Graziano Pelle begon aan de warming-up. Heel het stadion, inclusief ik waren in extase toen de Italiaanse diva zijn spieren begon te rekken. Koeman wilde zijn sterspeler het liefst zo min mogelijk gebruiken, want Pelle moest topfit beginnen aan de Klassieker.



Na 59 minuten was het eindelijk tijd voor Pelle, en een oorverdovend applaus, te vergelijken met dat wat Messi van de culés krijgt vond plaats. Pelle kantelde de wedstrijd, want na de komst van Pelle ontstond er eindelijk een leuk duel met nog een aantal flinke kansen voor de thuisploeg. Pelle begon zeer sterk, en was weer het vertrouwde aanspeelpunt die ook een aantal fraaie acties in huis had. Een heerlijke sleep langs zijn verdediger zorgde voor een explosie van OEEEEHHH, en na een schitterende hakbal even later zongen de fans weer de naam van de held. Pelle had nog bijna Feyenoord aan een zege kunnen helpen, maar zijn volley werd helaas op het laatste moment uit het doel getikt. Ook Lex Immers had nog een flinke kans dankzij Pelle, maar uiteindelijk bleef het 0-0. Maar door de komst van Pelle heb ik alsnog een heel leuke middag beleefd!

Maarten

# Het Talent :

## Lewis Holtby

Lewis Holtby, het groeibriljante uit Duitsland die tijdens deze transferperiode een transfer naar The Spurs heeft verdiend. De creatieve speler van Schalke 04, die nog maar 20 jaar is. Lewis begon zijn carrière al toen hij 17 jaar was. Toen speelde hij bij Alemmania Aachen, een club uit het noorden van Duitsland. Na een goed seizoen vertrekt hij naar Schalke. Hij wordt eerst 2 jaar verhuurd, en hij speelde vorig seizoen zijn eerste echte seizoen bij de club. Schalke wou dit talent nog een jaar vastleggen maar dat wilde Holtby niet. Hij wou een grotere stap maken na veel transfer perikelen kiest hij dan toch voor de Spurs, en daar vertrekt hij volgend seizoen naartoe

### Passen

**Lewis Holtby is natuurlijk een klasse zichzelf goed ontwikkeld. Zijn beste lijkt wel de pass. Een perfecte timing met afronding van de spitsen is wat stimuleert. Lewis vormt een goed Afellay en Farfan, die op de spelen.**



**speler die eigenschap een goede Schalke duo met flanken**

**Oorspronkelijk zou Leiws pas in de zomer naar het team uit Londen gaan, op dit moment samen met Chelsea het beste team in Londen. Maar op de laatste dag van de transfermarkt besloot Tottenham toch anders, na de blessure van Sandro op de training. Ze kozen ervoor toch nog 2 miljoen te betalen voor de Duitser, en hem eerder te laten overhemelen naar Engeland. Daar maakte hij al snel zijn debuut uit bij West Bromwich Albion, (0-1). Ook bij de Duitse bondscoach Joachim Low is hij al vaak opgevallen, en hij mocht al enkele malen meespelen bij Die Mannschaft, het Duitse nationale elftal. Hier bleek dat hij nog te weinig fysieke kracht en mentaliteit had om ook op het Duitse middenveld tussen alle sterren van waarde te kunnen zijn, en vooralsnog heeft hij een waslijst aan namen voor zich, zoals de twee Benders, Schweini, Khedira, Ozil, Reus, Gundogan, en vele anderen. Hij komt dus nog niet echt voor in de planning van de heer Low. Bij de Spurs kan hij zich misschien steeds vaker laten zien, aangezien dit nog een hoger podium is als de Duitse subtop, Schalke 04. The Spurs dingen nog mee om de titel, maar Champions League lijkt al haalbaar. Dat ticket moet worden verdeeld door Spurs, Everton, Swansea en Liverpool. Kan hij ook slagen bij de Spurs? Ik weet het nog zo niet.**



# Het leven van Kees Klinkfiets I

Het was zaterdagochtend. Kees Klinkfiets, spits van het 16<sup>de</sup> elftal van Friesche Boys, stapte de bus in, voor de uitwedstrijd tegen de absolute aartsrivaal, FC Natte Bamibal. Natte Bamibal stond bekend om hun snelle spits, de indirecte concurrent van Kees Klinkfiets. De spits van Natte Bamibal heette Jan Jas, die goed was als aanspeelpunt met de rug naar het doel. Kees Klinkfiets was een weinig scorende spits, maar hij liet wel zijn ploeggenoten beter voelen. Kees ging bij zijn favoriete vriendenclubje zitten in de bus, om daarna op hun Nokia het zeer enerverende spel "Schop de Panda" te spelen, waarbij het de bedoeling was een panda, die trouwens erg vee leek op de neus van Louis van Gaal neer te schoppen. Dit deed Kees Klinkfiets naar iedere uitwedstrijd, met Eugene, Theo Tiethaar en Mario Mand. De trainer, die in een prachtig trainingspak van Manchester City rondliep, die hij had gekocht op een Finse voetbalmarkt. Je zag het elandleer in het trainingspak, maar niemand durfde de trainer te vertellen dat dit duidelijk Finse namaak was. De trainer heette Joop Joekel, een kalende man die eind 60 was. Hij gaf zijn toespraak: "Jongens, we moet'n gewoon die Natte Bamiballen even aanpakken. Ze spel'n thuis, dus hebben de trouwe supporters van Natte Bamibal achter zich staan. Maar we moet'n dit doen voor de schoonmoeder van Mario Mand, die vorige week helaas is overleden omdat ze uitgleed over een BH bij de Zeeman. Denk aan haar als je oog in oog met de doelman staat! Veel succes mannen!". De bus stopte, en de spelers stapten uit. Ze pakte hun tas met de sponsor: "Joop's kersverse kersen voor Kerst", wat overigens ook de shirtsponsor was. Ze liepen richting de kleedkamer, en Kees nam plaats in het hoekje, vlak naast de stinkende wasbak waarin Kees bij de vorige uitwedstrijd nog in gepiest had, omdat de WC toen bezet was door Eugene. De opstelling werd bekend gemaakt, en de spelers liepen vastberaden het veld op, onder luid boegeroep van de aanhang van Natte Bamibal, met een koude kroket in hun hand. De tegenstander kwam het veld op, en ook scheidsrechter Harry in zijn roze scheidsrechterspak, die vroeger nog van Gertjan Verbeek was geweest. Hij floot voor het eerste fluitsignaal. Het duel begon direct zeer fel, en beide teams zaten erbovenop. Kees werd gebeld, en liep rustig het veld af, terwijl de rest van het team nog doorspeelde. Het was zijn beste vriend, Janus. "hoi Janus! Ja, nog 0-0. Ja, ik ga straks nog effe pingelen! Maar ik had een vraagje aan jou, zou je misschien zometeen bij de slager nog wat Japans rundervlees willen ophalen? Nee, geen Chinees, dat is niet te vreten. En ga dan gelijk langs Pieter, die is me nog twee euro verschuldigd van die keer bij de bowlingbaan. En sla hem dan gelijk tegen zijn bek! En geef ook nog even wat Zeeuwse eierkoeken aan de vogels in het park, maar niet die rooie, want die is een ginger! Oké, ik moet weer eventjes gaan voetballen! Later. Nee, Japans, geen Italiaan rundervlees!" En toen

stapte Kees weer het veld op, terwijl Natte Bamibal op dat moment met 3-0 voor stond, en Kees de tussenstand aan Eugene vroeg. Er kwam even later een diepe bal, en Kees stond oog in oog met de doelman van Natte Bamibal, Kwin Chong, en Kees dacht aan de schoonmoeder van Mario, en schoot de bal onberispelijk hard tegen het net. Het was zijn eerste competitiedoelpunt sinds zijn fenomenale kopbal in de E6 tegen Sneekse Snoeken, een ander team. Het enige twijfelpuntje was dat hij toen al in de B zat, en voor even met de E6 mee moest doen. Hij trok zijn shirt uit, en liet zijn spieren zien. Zeer jammer was, dat het helaas geen echte spieren waren. Je zag duidelijk de plek waar hij teveel frikadellen in heeft gestopt, namelijk de navel. En hij zat vol met littekens, omdat hij als 6-jarige eens op school zijn etui had opgegeten, omdat klasgenoot Youssouff vroeg of het lekker smaakte. Iedereen deed zijn ogen dicht bij het zien van de buik van Kees, die beloond werd met een gele kaart. Hij had nog maar 1 keer eerder geel gekregen, bij de C12, toen hij met gestrekt been uitgleed over een bolletje vanilleijs bij de cornervlag en zo per ongeluk de grens invalide schopte. Hij waggelde terug naar de middenlijn, en kreeg helaas zijn shirt niet meer aan. Dus moesten er 4 ploeggenoten helpen het shirt weer aan te doen. Maar ze moesten nog steeds 2 maal scoren, om niet te verliezen van de aartsrivaal. Er kwam een corner voor Friesche Boys, getrapt door Theo, met een fraaie curve belandde de bal tegen het voorhoofd van Kees, die niet twijfelde en de bal hard richting Tokio kopte. Maar toen was daar de overtreding van Jan Jas, en een strafschoep. Kees eiste de strafschoep op, maar liep eerst nog even naar de kantine, omdat hij zijn had in een Fruberstruber Superschnitzel. Toen nam hij zijn penalty, en hij deed het prachtig. Een panenka, en de bal verdween langzaam richting het midden, en ging helaas tegen de lat. Kees baalde, en de Fruberstruber Superschnitzel was misschien toch niet zo'n goed idee. De 3-2 van Theo in de 85<sup>ste</sup> minuut gaf het team nog wat hoop, en Natte Bamibal liep op zijn laatste benen. Toen gooide iemand op het veld, naar zijn zwarte ploeggenoot Olawefemialuka, maar voordat hij de banaan kon zien, had Kees hem helaas al opgegeten. Kees was in gedachten al bij die avond, want hij ging samen met zijn zwager uit eten bij de Sloveense specialiteitenzaak, waar hij weer een lekker Sloveens Hondenpootje, gedoopt in "Joop's kersverse kersen voor kerst-saus". Maar vlak voor het laatste fluitsignaal, werd er een scherpe voorzet aangesneden en had Kees nog 1 mogelijkheid om de wedstrijd op slot te gooien. 3-3, en daarmee zouden ze de koppositie overnemen in de 64<sup>ste</sup> klassen van de Friesche divisie. De doelman van Natte Bamibal was volledig uit positie, en Kees had de beslissing op zijn schoen...

## De keuze van Pep Guardiola

Josep Guardiola onthulde na maandenlange radiostilte van de Catalaan zelf tijdens het Gouden Bal-gala in Zurich dat hij graag komende zomer weer aan het werk wil bij een club. Het is nog altijd onbekend welk team hij na de zomer zal coachen, maar wat zeker is is dat hij ook daar onbeperkt zal gaan schitteren, zoals de koning altijd doet. Pep lijkt nog te moeten kiezen tussen 5 teams, en de Guardiola-watcher Maarten gaat de 5 teams onderzoeken.

1: Manchester United: Kans op komst Guardiola: 25%

Manchester United is nog altijd een serieuze gedagide op de komst van de meester. Laatst hebben Sir Alex Ferguson en Pep eens bijgepraat in New York, en liet Ferguson doorschemeren dat hij graag zou willen dat Pep hem na zijn lange dienst bij United op zou volgen. Ikzelf ben geen liefhebber van Guardiola bij Manchester, aangezien Manchester geen spelers heeft die het tikken wat Pep bij Barcelona deed zo goed kunnen uitvoeren als Busquets. Ze moeten dus in een 4-4-2 met Van Persie en Rooney gaan voetballen, en Guardiola heeft zoals bekend een hekel aan 4-4-2. Daarom zeg ik: 25%



2: Arsenal: Kans op Guardiola: 5%



Arsenal is al lang aan vervanging toe, en de club die nog nooit wat heeft gewonnen kan niet langer voortborduren op de filosofie van Wenger die graag kinderen van 7 vaste basisspeler maakt. Daarom is Guardiola voor Arsenal de gedroomde nieuwe man, maar voor mij is dit een uitgesloten zaak. Arsenal heeft veel te weinig potentie en duidelijk niet te

klasse, om zelfs onder een topcoach als Pep mee te doen om de prijzen. Daarom dus slechts 5%. Door met AC Milan!

3: AC Milan: Kans op Guardiola: 25%

Een andere kanshebber komt uit Italië, want het is algemeen bekend dat Pep een liefhebber is van het Italiaanse voetbal. AC Milan is misschien een optie, en daarom wil het de huidige trainer Allegri nu nog niet dumpen. Milan is een spelersgroep met aardig wat potentie, en met name El Shaarawy kan onder Guardiola uitgroeien tot



een internationale superster. Met mannen als Boateng, Emanuelson en nog wat aankopen kan hij redelijk wat doen met AC Milan. Toch ligt daar niet zijn voorkeur!

4: Chelsea: Kans op Guardiola: 5%

Door met Chelsea. Heel lang leek Chelsea de topfavoriet om Pep binnen te halen, met een blanco cheque en onbeperkte transfergelden. Hij mocht zijn eigen Dream Team bij elkaar komen kopen, van voorzitter Roman Abramovich. Helaas was Abramovich een beetje geobsedeerd geraakt, en begon hij Guardiola te stalken. Dag en nacht werd Guardiola via zijn mobiel gevraagd om de job als manager van Chelsea aan te nemen, terwijl Guardiola meermaals aangaf dit nog niet te willen beslissen. Pep heeft er nu schoon genoeg van, en is helemaal klaar met de Rus. Chelsea is nu een not.

Bayern Munchen: Kans op Guardiola: 40%

Waarom heeft Bayern verreweg de meeste kans op de komst van de Catalaan? Omdat Guardiola in goed vertrouwen, en ik als Pep-expert hem goed volg heeft toegezegd dat hij graag een project wil starten met de Beierse club, die in Duitsland Herbstmeister is geworden. Het team van Robben en Ribery heeft volgens Pep een goede toekomst, en hij ziet er wel wat in met enkele aankopen hier een net zo fraai voetballend team te creëren. Dit zou slecht



nieuws zijn voor Arjen Robben, want die zou dan de deur worden gewezen. Hij kan met enkele versterkingen en net zo'n fraai team creëren als wat hij in Barcelona deed, en met Gomez, Ribery en een versterking kan hij een Duits trio het MVP-gat laten opvullen. Met Schweinsteiger als Xavi, met de geweldige Luiz Gustavo als een mindere versie van Busquets, en met Shaqiri als Iniesta. Achterin word Lahm de nieuwe Alves, hebben ze met Dante een Puyol, met, en niet te vergeten de nieuwe ster Javi Martinez als dirigent op het middenveld. Als je zo kijkt kan Pep best wel de nieuwe man aan de leiding worden in Beieren! Mijn voorspelling is daarom dat na dit seizoen Jupp Heynckes word opgevolgd door El Pep. Groetjes, officiële Pep-watcher Maarten.





**In December was er weer volop voetbal in de PL, en waar de meeste teams rust krijgen is het in de Premier League juist de drukste tijd van het jaar. Op zowel kerst als op nieuwsjaardag werd er gespeeld, en ook de transfermarkt ging weer open. Daniel Sturridge verruilt Chelsea voor Liverpool, en ook Demba Ba kiest voor het avontuur, bij het steenrijke Chelsea. Tenminste, dat zegt Rafael Benitez, maar toch is die deal nog niet zeker. Ook zijn er heel erg veel transfergeruchten bij Manchester City, want zij willen een nieuwe spits. Edison Cavani is de desbetreffende man in Manchester, en de topscorer van de Premier League, de Spaanse sensatie Michu wordt bekeken door de Russische clubs, zoals de clubs Zenit St. Petersburg en Anzhi Machalaka. Deze wereldspits in wording is hot. Ook komt QPR steeds meer op gang, en er werd op Stamford Bridge gewonnen van Chelsea. De reactie van trainer Redknapp was dat “ dit misschien wel onze beste wedstrijd ooit was “**



**Ook Liverpool lijkt op de weg terug te zijn, nadat ze met 3-0 van zowel QPR als Sunderland hadden gewonnen. Toch zijn er meer tegenvallers dit seizoen, zoals Arsenal. De ene wedstrijd spelen ze goed en attractief, maar soms zijn ze echt beroerd slecht. Toch speelt Santi Cazorla erg goed bij "the Gunners", en ze willen ook Thierry Henry weer huren, de grootste Arsenal-speler ooit, samen met Patrick Vieira. Voor de rest waren er deze maand niet heel opvallende uitslagen. Zelfs City doet het weer een beetje normaal. Ze veegden Stoke met 3-0 van de mat, en de rust lijkt eindelijk terug te zijn. Aanvoerder Vincent Kompany, zei ook: " We moeten rustig blijven, en dan zien we wel verder. Natuurlijk hopen we op een mooi einde, maar het word een moeilijk seizoen. We hebben kwaliteiten genoeg, om toch als eerste de finish te bereiken ". Tot zover het maandoverzicht van de Premier League!**





# Kofflard

RESULTSANTS BV

De Bruijnstraat 33  
3438 AD Nieuwegein  
030 6052880  
06 126 143 49  
frans@kofflardresultantsbv.nl  
www.kofflardresultantsbv.nl



- business cases projecten
- financiële meerjarenplan in verschillende scenario's
- impairment berekening op locatie/ kostenplaatsniveau
- monitoringstool van bedrijfsonderdelen

**TeamM steunt de 12<sup>e</sup> man**

# AIDS ACTION EUROPE

Wat doen wij?

Wij proberen in Europa op te komen voor de rechten van mensen die HIV-positief zijn, en zoveel mogelijk samen te werken en projecten te doen om HIV te voorkomen. Kijk op de site [aidsactioneurope.org](http://aidsactioneurope.org)

AIDS ACTION EUROPE SPONSORT DE 12de MAN



Van der Aa & Koers Advocaten



Wilhelminapark 45  
3581 NL-Utrecht  
Tel: 0302512171  
Mail: [info@aa-advocaten.nl](mailto:info@aa-advocaten.nl)  
Aa & Koers Advocaten!



