

# DE 12<sup>de</sup> MAN





# VOETBALMAGAZINE DE 12<sup>DE</sup> MAN

Beste lezers van de 12<sup>de</sup> man, we moeten onze excuses aanbieden omdat er de laatste maanden geen tijdschrift is verschenen. Door meerdere omstandigheden, o.a. schoolwerk en een trip naar Barcelona kwamen we in tijdsnood. Helaas heeft Jacco Meeuwis, hoofdjournalist besloten zijn werkzaamheden bij dit tijdschrift niet te verlengen. Dit betreurt ik ten zeerste, maar ik ben blij dat ik twee jaar met hem mocht samenwerken. We zochten naar een nieuw lid voor de 12<sup>de</sup> man, en uiteindelijk is die gevonden in Yoran de Vos, die vanaf nu een aantal van Jacco's taken zal overnemen. We willen Jacco bedanken voor alles en hij heeft altijd hard gewerkt voor het tijdschrift! Bedankt Jacco!

Maarten de Schutter

Hoofdredacteur de 12<sup>de</sup> man

## Inhoudsopgave de 12<sup>de</sup> man

- 1: Voorkant
- 2: Inhoudsopgave
- 3: Lionel Messi
- 4: Robin van Persie
- 5: Hristo Stoichkov, Barça 92
- 6: De hobby van José Pinto
- 7: Rafael Van der Vaart
- 8: Pep Guardiola, 1 van 2
- 9: Ronald Koeman, Barça 92
- 10: Mario Balotelli
- 11: Graziano Pelle
- 12: Clubanalyse Feyenoord
- 14: Antoni Zubizarreta, Barça 92
- 15: Jens Toornstra



- 16: Paul Pogba
- 17: David Villa
- 19: Sponsors
- 20: Quizzzzz



# LIONEL MESSI 10



Lionel Messi is geboren op 24 Juni 1985, in het Argentijnse dorpje Rosario. Lionel speelt al sinds zijn 12<sup>de</sup> bij FC Barcelona, en hij is het grote uithangbord van de club. Messi scoort uit alle hoeken en standen, en breekt record na record. Hij is al 4 jaar op rij uitgeroepen tot de beste voetballer van deze wereld, en dat is zeer frustrerend voor zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo, die altijd achter de feiten aan loopt en nooit eens een keer de kleine Argentijn de baas is. Messi is een echt moederskind, en groeide in de warme handen van moeder Celia op samen met zijn broers genaamd Rodrigo en Máthias. Lionel wil zijn carrière het liefst beëindigen bij de club uit zijn geboortestad, Newell's Old Boys. Zijn huidige contract in Catalonië loopt nog door tot 2018, en hij zal elk jaar weer duel na duel het net weten te vinden. Ook voor de aankomende Gouden Bal is Messi weer de grootste gegadigde voor de prijs. Messi is sinds kort ook vader geworden, en in Januari beviel zijn vriendin van zijn zoontje Thiago Messi, van wie nu dus al enorm veel verwacht wordt. Het belangrijkste aan Messi is het plezier dat in ieder duel van het Argentijnse gezicht af te lezen is. De aanvoerder van de nationale selectie moet zijn land in 2014 naar de wereldtitel schieten, om daar legende Diego Maradona te overtreffen. *De Vlo* is de grootste sensatie op de voetbalvelden, en niemand die hem kan stoppen.



# ROBIN VAN PERSIE



Robin van Persie is op dit moment de trots van het Nederlands elftal. De aanvaller scoort er lustig op los bij Manchester United en is op weg naar de landstitel voor *The Red Devils*. Robin van Persie is een Rotterdamse jongen van de straat en speelde tot hij 15 jaar oud was bij Excelsior, de satellietclub van Feyenoord. Daarom was het niet meer dan logisch dat Feyenoord hem overnam. Hij maakte de winst van de UEFA Cup van Feyenoord nog mee, en verkaste daarna naar het Engelse Arsenal toen Arsène Wenger hem scoutte. Bij Arsenal rijpte hij in de schaduw van de grote held Dennis Bergkamp. Nadat Thierry Henry vertrok naar FC Barcelona was het de taak van Van Persie om Arsenal te leiden, een taak die enige tijd nodig had. Van Persie werd in de loop der jaren positioneel verplaatst, en van een hangende nummer 10 werd hij twee jaar terug naar de spits verplaatst. Dit pakte geweldig uit en in het seizoen 2011/2012 werd Robin van Persie topscorer van de Premier League en werd hij eindelijk als grote wereldster gezien. Na een volkomen mislukt EK 2012 vertrok Robin Van Persie naar Manchester United, om ook daar gewoon door te gaan met scoren. De enige wereldtopper die op dit moment ons land kent, maar Van Persie moet het nog altijd een keer gaan waarmaken bij het nationale elftal. De ster in Engeland is geen schim van zichzelf in Oranje. Hopelijk verandert dat in een kort tijdsbestek.

# Barça 1992 Hristo Stoichkov

In 1992 was Johan Cruyff de hoofdtrainer van FC Barcelona, dat in dat jaar de wereld verbaasde met het geweldige voetbal, en daarom de bijnaam 'Dream Team' kreeg. We nemen in dit tijdschrift een aantal leden van dit uitzonderlijk goede team onder de loep, te beginnen bij het Bulgaarse dynamiet, Hristo Stoichkov.

Hristo Stoichkov was in de jaren 1990 tot 1995 aanvaller bij Barça, en met al zijn treffers was hij de schrik van iedere verdediger. Hij scoorde 76 maal in 151 wedstrijden voor de Catalanen in competitieverband, en dat leverde hem de bijnaam 'de Giftige Pijl' op. De Bulgaarse buitenspeler is de laatste jaren echt geïntegreerd als een echte Catalaan, en zijn passie voor Barça reikt erg ver. Stoichkov stond bekend als een ongelofelijk opvliegerig type, en hij had het in Catalaans dienstverband vaak aan de stok met de verdediger Ronald Koeman. Stoichkov had een belangrijk aandeel in de successen die Barça behaalden in 1992, en hij trof dat seizoen vier maal doel in het Europa Cup 1 toernooi, het seizoen dat Barça de cup won. Stoichkov heeft ondanks zijn Bulgaarse nationaliteit ook nog een wedstrijd geparticipeerd voor het Catalaanse elftal. In 1994 won Hristo Stoichkov de gouden bal, een erkenning voor zijn ongekende prestaties in Catalaanse dienst. Na zijn spelerscarrière werd Hristo trainer, en van 2004 tot 2007 was hij bondscoach van het Bulgaarse nationale team. Hristo Stoichkov was een van de sterren van het Barça van 1992, en gaat de boeken in als een van de beste spelers aller tijden voor de club. Hristo Stoichkov, het Bulgaarse dynamiet.





# Hiphop-Pinto

In ons tijdschrift behandelen we ook een aantal keer de hobby's van bekende personen uit de voetbalwereld. We beginnen met Jose Pinto, de reservekeeper van FC Barcelona. Want behalve reservekeeper is Pinto ook een heuse Hiphopper. Hij heeft zijn eigen platenbedrijf, met de Spaanse naam *Wahin Makinaciones*. Pinto rapt regelmatig de pannen van het dak, en begroet iedere speler met zijn bekende *slangenhand*, een soort van handdruk waar je met veel fantasie een kruising tussen een high-five en een boks in kunt zien.



Binnen de selectie van Barça gaan de zonnebrillen van Wahin Makinaciones ook als warme broodjes over de toonbank. Pinto ontwierp zelfs een heus *Abi* design, een zonnebril met het rugnummer van Abidal en het Barcelona-logo erin verwerkt. Maar natuurlijk is het ook nog de vraag of de muziek van Pinto het beluisteren waard is. Het is nog maar de vraag of de nummers een hit kunnen gaan scoren in de muziekwereld, maar liggend in een hangmat met een frisse Cola of een echte Catalaanse *Sangria* is het heerlijk om naar de muziek van Pinto te luisteren. Een opvallende hobby dus van Pinto, maar wel een echte gangmaker in de selectie van Barça, een man die niet zomaar vervangen kan worden, en dat werd perfect ingezien door Pep Guardiola. Zijn contract is laatst verlengd, dus we zijn nog lang niet af van de rare fratsen die Pinto elke keer uithaalt.



# Rafael van der Vaart

Rafael Van Der Vaart, opgegroeid in een woonwagencamp. En hij is uitgegroeid tot een van de beste middenvelders die op de Nederlandse velden heeft rondgelopen. 'Raffie' was helaas al snel uitgekeken bij Ajax, hij vertrok al snel naar het buitenland en had het verstand om een tussenstop te maken. HSV was de aangewezen club voor hem, en al snel werd de kersverse Nederlander aanvoerder van HSV. Maar dan begaat 'VDV' een fatale fout. Hij gaat op de foto in een Valencia-shirt tijdens een live interview op de televisie. HSV is helemaal klaar



met Van der Vaart. Maar dan komt de droomtransfer van zijn leven, want Real belt om 5 uur s' ochtends dat de transfer rond is naar de Spaanse hoofdstad. Rafael vertrekt diezelfde middag nog naar Madrid. Helaas voor Van der Vaart slaagt hij niet bij Real door de komst van Kaká. Hij doet een stap terug, bij Tottenham Hotspur, en dat doet hem goed. Na 2 prima jaren keert hij terug naar Duitsland, en waar hij 4 jaar geleden nog werd uitgefloten is het nu de grote vedette van het team. Met een paar fantastische goals is de Nederlander weer helemaal terug, maar helaas wordt ook Raffie



een dagje ouder, en hij kan het allemaal niet meer belopen. Na een uur is de energie er wel weer uit, dat zeggen de meeste critici over hem. Toch heeft hij al met al een prachtige carrière



# Pep Guardiola Deel I

In dit tijdschrift besteden we vier maal aandacht aan de beste clubcoach van de wereld, Josep Guardiola. In deel I gaat de aandacht uit naar zijn jaren als speler, in deel II volgen we zijn nog zo prille trainerscarrière, in deel III word Guardiola als persoonlijkheid geanalyseerd, en deel IV gaat over zijn passie voor de Engelse band Coldplay. Veel plezier.

*“Ciudadans de Catalunya, ja la teniu laCopaquí”*

Josep Guardiola staat in 1992 op het balkon van het Catalaanse regeringsgebouw, met de voltallige selectie van Barcelona. Het was een verwijzing naar een eerdere uitspraak van de Catalaan Josep Tarradellas, die na de dood van dictator Franco was teruggekeerd uit ballingschap. Toen liet Pep zich al gelden als groot spreker, tijdens de viering van de winst van de Europa Cup.

Pep was een echt kind van de club, en doorliep de gehele jeugdopleiding, om vervolgens in 1990 zijn debuut te maken onder Johan Crujff. Pep was een tengere jongen, en niet erg snel. Maar door zijn spelinzicht, en het vermogen altijd drie stappen verder dan de opponent te denken was hij alsnog een revolutionaire speler. Pep was de allereerste ‘Numero Quatro’ die zich voornamelijk met de passing bezighield. Een verdedigende middenvelder die jarenlang het boegbeeld van de club was, en een toonaangevende stempel op de voetballerij heeft

gedrukt. Pep was ontzettend emotioneel toen hij in 2001 aankondigde dat hij zou vertrekken bij de Catalaanse grootmacht. "Ik ben hier gekomen zonder een cent en ik ga weg als een vader. Ik ben er trots op dat ik hier groot ben geworden, maar ik wil een nieuwe competitie, nieuwe culturen, nieuwe ploeggenoten en nieuwe tegenstanders leren kennen. Dat heeft de doorslag gegeven in mijn overwegingen." Zijn laatste wedstrijd tegen Celta de Vigo was een historisch voetbalmoment.





# Barça 1992

## Ronald Koeman

Onze tweede kandidaat in de rubriek *Barça 92* is Ronald Koeman, die samen met Guardiola en Stoichkov dat jaar de kwaliteit had die de doorslag gaf met het winnen van de titels. *Sneeuwvlokje*, de huidige trainer van Feyenoord wordt in Camp Nou nog volop herinnerd om zijn legendarische vrije schop tegen Sampdoria, in de finale van de Europa Cup I, wat nu te boek staat als de UEFA Champions League. Koeman stond te boek als de man met de meesterlijke passes, die samen met Guardiola team na team doormidden wist te splijten met hun steekballen. Zelden zijn er steekballen geweest die zo de perfectie wisten te benaderen, en zelfs Xavi was ondergeschikt aan de timing en snelheid van Guardiola en Koeman. Op de trainingen had Koeman het vaak aan de stok met de Bulgaar Stoichkov, van wie Koeman niet tolereerde dat hij werd uitgemaakt voor allerlei Bulgaarse verwensingen. De huidige trainer van Feyenoord Rotterdam, met wie hij aan een indrukwekkende opmars bezig is, heeft ooit nog de droom om terug naar zijn oude liefde te gaan en Can Barça te trainen. Beïnvloed door de walhalla-verhalen die Guardiola



hem vertelde wil hij graag nog jaren de dug-out van Barcelona verwarmen, iets wat zien zijn recente prestaties geen utopie meer lijkt te zijn. De generatie die in '92 alle goals bijeen jaagde had in Koeman een echte leider van de achterhoede, en iemand die de vrije schoppen en penalty's als geen ander onberispelijk wist te raken. Koeman wordt nog altijd voor eeuwig herinnerd als de man die Barça naar haar eerste Champions League schoot.



Mario Balotelli, een vreemde verschijning! De Italiaan is zo gek als een deur, maar hij kan zo geweldig voetballen! Balo is niet echt een voorbeeld voor de jeugd, hij doet de gekste dingen! Zijn 'kloon' is Paul Pogba, ook een fantastisch talent. De voetballer speelt nu bij AC Milan, nadat hij bij Manchester City onderhand weg was gestuurd vanwege alle plaatsgevonden incidenten die Mario had. Maar de excentrieke man veranderde voor niemand, we hebben de echte klasse van Mario eigenlijk alleen nog maar op het EK gezien. Toen was hij echt geweldig, met zijn goals en zijn heldenrol tegen de Duitsers in de halve finale waarin Balotelli twee maal het net vond. Het boeit hem helemaal niets wat mensen van hem vinden. Hij doet gewoon waar hij zelf zin in heeft, lelijke auto's kopen, dartpijltjes op de jeugdspelers van Manchester City gooien, zijn eigen huis in de fik steken, en zo zijn er nog honderden andere incidenten op te noemen waar Balotelli bij betrokken is. Toch weet de jongen bij Milan weer te scoren als vanouds, en kan iedereen weer zien hoe goed hij nu eigenlijk is.





# Graziano Pelle

19



Graziano Pelle, de nieuwe held van het Rotterdamse volk. In Alkmaar werd hij zwaar verketterd, en bestempeld als de miskoop van de eeuw. Na een wonderbaarlijke terugkeer in Nederland werd hij opeens de symbolisering van de wederopstanding van Feyenoord. Pelle heeft dit seizoen al 23 maal het net gevonden, en is ook nog sterk in de lucht en erg balvast. Pelle werd door menigeen analist uitgelachen om zijn beperkte voetbalkwaliteiten, maar in Rotterdam bewees hij het tegendeel. Zijn heldenstatus kwam pas van de grond na de Klassieker, een wedstrijd tegen Ajax. Feyenoord leek af te stevenen op een gevoelige nederlaag in het eigen huis, maar in de allerlaatste minuut zorgde Pelle met een fenomenale volley voor een punt. Vanaf toen begon zijn populariteit sterk te groeien, hetgeen ook kracht werd bijgezet door zijn prestaties die maar bleven stijgen. Ook tegen PSV werd hij de held van de Kuip, met een hard schot dat de titelaspiraties van Feyenoord nieuw leven inblies. De manier waarop Feyenoord de competitie afsloot ging niet over rozen, maar de verwachtingen waren ook te hooggespannen.



Pelle is de man die Feyenoord de komende vier jaar op sleeptouw moet nemen, en in zijn eerste seizoen is dat vooralsnog al voortreffelijk gelukt! Feyenoord is Pelle, iets wat weinigen voor dit seizoen hadden voorspeld.

In deze clubanalyse gaan we Feyenoord Rotterdam bekritisieren, maar ook complimenteren met het uitstekende spel wat ze de laatste seizoenen vertoonden. Veel leesplezier !

## Succes

Wat is het geheim van Feyenoord, velen willen dat weten. Want



hoe is het eigenlijk mogelijk dat de clubs zonder geld, toch zoveel succes hebben. Het geheim zit in de ijzersterke jeugdopleiding van de Rotterdammers, zoals je in de grafiek hiernaast ziet zitten de zelfopgeleide spelers in het voordeel met ongeveer 60%.

## Joris Mathijsen

Een kritisch puntje bij Feyenoord is de onnodige aankoop van Joris Mathijsen. Martin van Geel dacht een leider in de Kuip te



halen, maar alles kwam in het tegendeel te werken. Mathijsen verdient namelijk 1 miljoen euro per jaar, wat natuurlijk een belachelijk bedrag is. Ook staat hij de ontwikkeling van Bruno

Martins Indi in de weg. Indi wordt namelijk als rechtsback opgesteld, terwijl het een echte centrale verdediger is, wat natuurlijk niet goed voor zijn ontwikkeling is.



## Goals



Feyenoord is ook een erg productief team. Er worden erg veel goals gemaakt, zoals je in de grafiek hiernaast ziet zie je dat Graziano Pelle meer dan de helft van de aanvallende goals van Feyenoord maakt. Het succes van Pelle

is toch een raadsel, want Pelle is tot nu toe nog nergens succesvol geweest behalve bij Feyenoord. Daar heeft de spits dan toch zijn draai gevonden. Immers scoort ongeveer 30% van de goals, vrij weinig als je dat vergelijkt met als zijn doelpogingen. Schaken en Boetius scoren voor 2 buitenspelers ook weinig. Slechts 20% procent van de goals worden door het duo gemaakt, al geeft Schaken wel heel veel assists en briljante passes.



# ANDONI ZUBIZARETTA

Andoni Zubizaretta was in het gouden Dream Team van Johan Cruijff de kapitein in de goal, en de beste doelman op de aardbol indertijd.

Momenteel is Zubi technisch directeur bij Barcelona, en het was onder meer zijn beslissing om het contract met Eric Abidal te stoppen.

Zubizaretta was erg belangrijk, een goede pion in het Dream Team. In 1994 kreeg Zubizaretta na de verloren finale van de Champions League in Athene tegen de Milanezen opeens van trainer Cruijff te horen dat hij moest vertrekken bij Barcelona. Zubizaretta was in tranen, had hij opeens geen werk meer bij de club die al jarenlang trouw diende. Het grootste verdriet was bij de jonge Pep Guardiola, die zijn beste vriend verloor. Bij het afscheidsfeest van Zubizaretta zat Guardiola drie uur lang te huilen in een kamertje, en hij werd pas uren later gevonden door Zubi, de enige die hem toen kon troosten. Zubizaretta was een superieure doelman, iemand die herinnerd werd om de typerende groene keeperstrui. Zubi is van nature een Bask, dat is wel te zien aan de naam. Hij heeft ook nog een aantal jaar, voor zijn overstap naar Barça in '86 voor Athletic Bilbao gekeept. Na 8 jaar dienst voor Barça vertrok hij naar Valencia, maar hij keerde wel in een hogere functie terug bij de club. Andoni Zubizaretta is een sieraad voor de club, een echte Baskische Catalaan zoals er eigenlijk maar weinigen zijn.





# JENS TOORNSTRA

Jens Toornstra de nog jonge Hagenees die erg veel voor zijn club deed. Jens viel 2 seizoenen geleden erg op vanwege zijn goede passes en harde schoten. Na een wat minder jaar was Jens dit jaar weer helemaal terug in topvorm. FC Utrecht zag de Hagenees wel zitten, en toonde interesse. Jens was binnen een dag vertrokken naar de Galgenwaard, voor een bedrag rond de 1 miljoen euro. Jens had zijn plek gelijk bij Utrecht gevonden. Toen hij in zijn eerste wedstrijd 1 keer scoorde en 2 assists gaf was ook het publiek erg enthousiast. "Jens geeft alles voor zijn team en geeft nooit op" Dat waren de woorden van trainer Jan



Wouters na de wedstrijd tegen ADO den Haag. Zelf blijft hij erg bescheiden. "Ik ben erg blij om hier te spelen, de club is warm en heeft geweldige fans. In dat opzicht lijken ze wel op ADO. Ik doe mijn best voor de club, en ben heel blij met mijn contract" Of jens zijn goede lijn weet door te zetten blijft een vraag, misschien kan hij zelfs nog doorgroeien naar de

Nederlandse top, wie weet wat er gaat gebeuren met Toornstra.

## PAUL POGBA, DE NIEUWE BALOTELLI VAN JUVENTUS



Paul Pogba, de moderne spelverdeler van Juventus. Paul is volgens de meesten een look-a-like van Mario Balotelli, qua uiterlijk, maar ook als innerlijk. De houding, van 'ik doe wat ik zelf wil' heeft Pogba ook. Pogba is een speler die heel groot kan worden, met zijn goede passes en geweldige schoten is de Fransman erg talentvol maar we zien hoe het kan aflopen als hij Mario als voorbeeld blijft houden gaat het waarschijnlijk niet goed komen Paul is er nog lang niet maar hij heeft zijn zinnen gezet op de top ook Juventus is er blij met hem toch is een basisplaats nog niet vaak voor hem weg gelegd maar wat wil je met legendes als Pirlo als concurrent voor de neutrale voetbal fan is het natuurlijk te hopen dat hij het haalt maar hij is nog jong en talenten kunnen mislukken





# David Villa 7

David Villa, de superspits uit Valencia. El Guaje, zo luid zijn bijnaam. De meedogenloze spits scoort de ene na de andere goal, en in een jaar waar hij moeite heeft om te scoren heeft Tito toch weer vertrouwen in hem gekregen. Villa is de beste spits ter wereld, dat zeggen de kenners tenminste. Villa brak vorig jaar tijdens het WK voor clubs zijn scheenbeen. Dat deed voor even de nek om bij Barça, want al snel bleek dat je door Villa erg veel goals mist. Barça lijkt dit jaar zonder problemen het kampioenschap binnen te halen, en dat komt mede dankzij hem. David Villa, de superspits van Barça











# TEAMM

- business cases projecten
- financiële meerjarenplan in verschillende scenario's
- impairment berekening op locatie/ kostenplaatsniveau
- monitoringstool van bedrijfsonderdelen

**TeamM steunt de 12<sup>e</sup> man**



QQQQQQQQQQQQUUUUUIZZZZZ

De quiz van dit keer gaat over de topscorers van de topcompetities van het afgelopen seizoen. Een vraag over Robin van Persie, Lionel Messi, Edison Cavani en Robert Lewandowski. De winnaar ontvangt een opbergdoosje van David Villa met daarbij een sticker van Victor Valdes. Veel succes!

1: Robin van Persie speelt bij United samen met een Japanner. Wie is dat?

A: Ji-Sung Park B: Keisuke Honda C: Shinji Kagawa

2: Hoe heet de vader van Lionel Messi?

A: Juan Messi B: Jorge Messi C: Kees Messi

3: Hoe heet de pizza vernoemd naar Edison Cavani?

A: Pizza Shoarma B: Calzone Matador C: Pizza Tagliatella

4: Hoeveel Polen spelen er naast Lewandowski bij Dortmund?

A: 0 B: 1 C: 2

Mail je antwoord naar [de12deman@hotmail.nl](mailto:de12deman@hotmail.nl) en wie weet win jij deze felbegeerde prijs. Tot volgende maand, en nogmaals, bedankt voor alles JACCO!

