

Achter de schermen:

Cor

De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers. Veel ervan hebben we in het verleden al aan u voorgesteld. Dit keer niemand minder dan Cor van Kroonenburg, nota bene medeoprichter van de fanclub. Cor is een tijd weggeweest, maar inmiddels als newsposter en recentelijk ook als redactielid 'op het oude nest' teruggekeerd.

Tekst & foto: Peter Goedbloed

De roots

Cor is geboren in Best. Hij heeft twee zonen, Koen en Sam, waar hij erg trots op is. Hij was al vanaf zijn 6e te vinden op het voetbalveld van Oirschot Vooruit. De trainers kwamen er al snel achter dat van een talentvolle speler geen enkele sprake was. Cor stond vaak rechtsbuitenadem, een plek waar hij niet veel fout kon doen. Hij had niet de juiste motoriek, maar bleef stug doorgaan tot en met de seniorenelftallen. Organisatorisch ging het een stuk beter. Cor werd al vanaf zijn 17e leider van diverse jeugdelftallen. Dat leidde niet altijd tot succes maar tot wel veel plezier. Later trok Cor het scheidsrechterpak aan. In eerste instantie floot hij wedstrijden voor de eigen vereniging, later voor de KNVB. Dat ging een stuk beter dan voetballen. Hij floot diverse leuke (en soms minder leuke) wedstrijden in de regio Tilburg. Zijn 'plafond' werd de 4e klasse. Na een moeilijk seizoen stopte Cor bij de KNVB, maar bleef wel junioren- en seniorenwedstrijden van Oirschot Vooruit fluiten.

Liefde voor Ajax en FC Barcelona

Als jochie zat Cor al met zijn Ajax-sjaaltje voor de buis. Later, toen hij groot was, bezocht hij seizoenenlang de Arena met zijn vriend Peter (red. – ondergetekende) en afwisselend één van zijn zonen. Een ding mag niet onvermeld blijven: Cor was in 1995 aanwezig bij de finale van de Champions League tussen Ajax en AC Milan in Wenen. Een zeer memorabele dag met de karatesprong van Louis van Gaal en het winnende doelpunt van Patrick Kluyvert. "Een geweldige dag was dat!" Cor en ik hebben elkaar ontmoet bij Ajax. Al gauw kwam het idee (toen er zoveel Nederlanders bij Barça speelden) om een fanclub van Barcelona op te richten. Cor, Johan (Wouterse) en ondergetekende hebben daar 24 jaar geleden (in 1999), vorm aan gegeven. Het ledenaantal liep



“Je hebt meteen eer van je werk!”

heel snel op en vrijwilligers dienden zich aan. De professionele aanpak, het prachtige magazine, de unieke clubcard en de mooie website, Cor is er trots op!

Newsposter en redactielid

Volgens een vijfwekelijks schema komen de newsposters, waarvan Cor er dus één is, om en om aan de beurt om o.a. relevant nieuws en de wedstrijdverslagen van die week te schrijven. Bij elk verslag worden de opstelling en invallers vermeld en de uitslagen en stand bijgehouden in het wedstrijdoverzicht. Ook de Copa del Rey, de vriendschappelijke

en de Europese wedstrijden komen natuurlijk aan bod. In sommige gevallen (bv. bij El Clásico) wordt een voorbeschouwing geplaatst. Cor doet het met veel plezier en vindt het erg leuk om iets over de tegenstander te schrijven. "Je hebt meteen eer van je werk!". Cor is sinds november ook lid van de magazine-redactie en schreef in het winternummer zijn eerste artikel (rondom het afscheid van Gerard Piqué) en in het voorjaarsnummer zijn tweede (over de Barça Foundation). "Geweldig om te doen! En . . . ik hoop nog jaren lid en vrijwilliger te zijn van deze prachtige fanclub. Visca Barça!!"